

Sanghæfte

Samtidssang

**Odsherreds
Folkemøde
2023**

En ny tid i møde

Tekst : Clara Qvade / Melodi : Anna Holm Johansen

Nu går du en ny tid i møde
Nu starter dit liv på ny
På højskole samles vi alle
Og synger i vilden sky
Gode venner og minder, der ikke vil forgå
Vi kommer fra hele landet
Fra Faxe til Åbenrå.

Her glemmer vi dem derhjemme
En bobbel er blevet skabt
Hvad sker der mon udenfor skolen?
En tanke du ikke har haft
Tag dem ikke for givet, for du skal hjem igen
Så skriv dem en sød besked
Jeg er her for dig min ven.

Ik alt er en dans på roser
Ik alt vil kun føles let
De dage hvor alt blir' for meget
De dage hvor hovedet er mæt
Hvad du mangler, ræk ud hver gang livet bliver hårdt
Vi hjælper dig altid op
Og så tørres tårene bort.

Når dagene føles som uger
Og ugerne føles som år
Så skaber vi minderne sammen
Minder som kun vi forstår
Vores arme er åbne og ligeså vor sind
Familie på kryds og tværs
Vi mærker en højskolevind.

Lad os stjæle deres smykker

Tekst : Frida Damgaard Johansen / Melodi : William Bak

Lad os stjæle deres smykker
Gøre dagen mere grå
For de folk der uden lykke
bare kæmper for at stå

*Lad os blive på vor gyldne trone
Lad dem føle der ikke er plads
Lad os undgå de blå horisonter
og spærre vores palads*

Der er så mange uden varme
Folk som kæmper for ders' liv
Men vi frygter de vil larme
så vi sir gå hjem og bliv

Lad os blive

Vi tror folk vi ikke kender
de vil stjæle vores lys
Vi vil ikke være venner
de må bli derude og frys

Lad os blive

I blev enige om pagten
Med den onde djævel selv
I vil bar beholde magten
nu må syrere sig' farvel

Lad os blive

Man kan undres; hvad i laver?
på hvad i bruger jeres tid
verden vælter, det mig ærgrer
at I ikke har min lid

Lad os blive

Føler vi os mere i live

Tekst : Asta Stoltz Blom

Melodi : Konrad Skårup Møller & Lea Lorsch Butzback

Føler vi os mere
I live når vi er fulde?
Tankerne de strømmer
Hæmningerne ryger
Dansen den blir' vildere
Og rusen flyder rundt
Vi skåler for erindringer
Som ikk' kan ses igen

Aft'nen den blir' glemt
og tankerne de fylder alting
vi bedøver dem nu
og anden dag i træk vi
Drikker os så sløret nu
Smerten den blir' glemt
Ukendt' læber mødes her
Kysser og vil mer'

Alt hvad der så tæller
Nu er det væk og borte
Gad vide hvad du tænker
Når folk de spør' om mig
Husker ikke alle ord
Som jeg fortalte dig
Gemmer vores bekymringer
Men sker det ikk' igen?

Ubekvem stemning

Tekst : Julie Flems / Melodi : Konrad & Lea

Ubekvem stemning
Uenighed om alt
Lille pige,
hvor skal du stå?
De siger, at du kan stole og betro dig, men til hvem
så hold kæft, og vær sød, at gå

Lov uden betydning
Bureaukratisk labyrint
Lille pige
kan ik' stole blindt
De siger, at du kan stole, og betro dig, men til hvem?
Lille pig', lille pig' gå hjem

*Det hele du ville
Intet du kunne formå
Alt og intet - det gør ondt
Fra vreden du arved'
Til din underdanighed
Giv slip eller hold af
I barndommens gad' kan du kun kigge, og fare vild
Giv slip på dig selv*

Tusinde af hænder
Vil gramse overalt
Alle tror, alt er signaler
Lille pig' du holder hovedet højt, indtil nakken, den knækker
Hold fast, i den vrede, det tænder

Tilgiv ej din næste
Glem aldrig hvad de gjorde
Ik din skyld, du gjorde dit bedste
lad dem ej føle sig store - Ti det ej, ej ihjel,
Kom, du selv, til orde

*Det hele du ville
Intet du kunne formå
Alt og intet - det gør ondt
Fra vreden du arvede
Til din underdanighed
Giv slip eller hold af
I barndommens gade kan du kun kigge og fare vild
Giv slip på dig selv*

Hør, det lyder lidt som bølger

Tekst : Amalie V. la Cour Sell

Musik : Thais Maximus Haibrock

Hør, det lyder lidt som bølger, men er blot af træers dans
Regner ik mig selv som følger, men dit venskab blev min tjans
Penselstrøg af mange tårer, på min pud', der males grå
Ser mit hjerte det blir' hårdere, mon det blot, vil gå i stå

Himlen den er dine øjne, jorden farven på dit hår
Mærker hovedet fyld's med løgne, og hvordan dit hjerte slår
Er jeg stadig den du kender, eller er, jeg blevet væk
Jeg ved ikke hvor jeg ender, bar' mit smil, det ik' vil knæk

Tvivler på, om du kan li' mig, hvis jeg ikke kun er glad
Mange ting jeg gern' vil sig' dig, men mon det, vil led' til had
Jeg kan mærke, at du savner, den jeg var, den første dag
Trods det ikke meget gavner, når jeg ik, kan gå tilbag'

En tomhed

Tekst : Sylvester Mørkøv Poulsen
Melodi : Musik : Thais Maximus Haibrock

En tomhed når du tænker
Kan du forstå at du er med :|
Når sindet det brager
Og skindet bedrager
Og når du er ved at tag' afsted.

*Ensomt ligger alle
Og de savner andre liv
Når følelsen er den at falde
Føles savnet så massivt.*

De andre de er ude
De lever alle, uden dig :|
Men er du velkommen
Og bær' du at dommen
Blot er at, det hele er en leg.

*Ensomt ligger alle
Og de savner andre liv
Følelsen at falde
Mærkes savnet så massivt.*

Hvor vi er, hvor vi er
Hvor vi er her i hinandens skær
Hvor vi er, hvor vi er
er vi både hos os og enhver

Jeg gider ikke altid dele

Tekst : Gustav Aksel Hjortlund / Musik : Jonathan Elmquist Risager

Jeg gider ikke altid dele
At være fri fra mig selv
Jeg' ikke fanget i deres sele.
Ikke at være for speciel.

*Lad dem nu tænke på solen den skinner.
Lad dem nu føle at tiden går stærkt.
Lad dem nu vide at smerten den binder
Og dagen vinker farvel.*

Vi tror jo nemt det skulle være
Her jeg er fanget i mit hjem
Alle de steder er jeg klemmt.
Og den jeg savner, er min ven

*Lad dem nu tænke at solen den skinner.
Lad dem nu føle at tiden går stærkt.
Lad dem nu vide at smerten den binder
Og dagen vinker farvel.*

Der er så mange tomme hænder.
Helt uden kærlighed og lys.
De folk, som ingen andre kender
Ja, hvor skal de mon finde kys?

*Lad dem nu tænke på solen den skinner.
Lad dem nu føle at tiden går stærkt.
Lad dem nu vide at smerten den binder
Og dagen vinker farvel.*

Da jeg vågned i dag

Tekst : Astrid Berge / Musik : Jeppe Cleary

Da jeg vågned i dag
blev jeg liggende uden at se mig tilbag'
Hvorfor skulle jeg gå ud
for at få smør på tilbud?
Jeg er ikke helt sikker på hvorfor jeg er
så jeg bli'r bar' lige her

Når jeg snakker med dem
si'r de "hjælp det er suppe på søndag igen"
Jeg har sjældent noget at sig'
så jeg vælger nu at tie
Jeg vil så gerne spille det spil jeg har lært
men det virker så svært

Går man ud og ser op
glimter stjerner så flot over træernes top
Eventyrligt og magisk
Livet gør mig lidt panisk
Hvem vi er ved vi ik', men vi prøver os frem
Jeg har brug for et kram

Da jeg vågned i dag
blev jeg liggende uden at se mig tilbag'
Jeg har sjældent noget at sig'
så jeg vælger nu at tie
Hvem vi er ved vi ik' men vi prøver os frem
Jeg har brug for et kram

Du er Sjøv

Tekst : Maria Sønderby Hilsberg / Musik : Konrad Skårup Møller

Du er sjov, du får dem til at grine
Jeg griner, hør
Fortæller om dengang med auberginen
Har hørt den før

Dengang vi var med til Oves fødselsdag
Regnvejr i maj
Du blev meget fuld sku' pluds'lig hjemad
Glemte helt mig

*Jeg er bare en blomst i dit knaphul
Syvogtyve år er en bedrift
Mens jeg sæber ind mit parketgulv
Er du stadig min overskrift*

Når du kommer hjem fra job er du træt
Tiden den fløj
Er der snart mad? Du tænder din cigaret
Jeg snitter løg

Tænk engang hvis man bare ku' forlade
Alt hvad der var
Pakke sine ting og finde en gade
Langt væk herfra

*Jeg er bare en blomst i dit knaphul
Syvogtyve år er en bedrift
Mens jeg sæber ind mit parketgulv
Er du stadig min overskrift*

Men en skønne dag, måske tilfældigt
Går du i seng
Og jeg åbner hoveddøren for aldrig
At vende hjem

*Engang var jeg en blomst i dit knaphul
Nu vokser jeg frit, ser hvad lykken kan
Mens du sidder og mangler formål
Kan jeg nyde sol i Grækenland*

Bollevenner

Tekst : Anna Riisager / Melodi : William Bak

Du skriver kun til mig alene om natten
en kort besked
Selvom jeg er træt og føler mig slatten
tager jeg afsted

*Dig og mig mellem lagener der hygger
får mit hjerte til at banke så skønt
I mit hoved et forhold vi bygger
Selvom jeg ved emnet det er ømt*

Du står i døren og kysser mig drukkent
smager af sprit
Vi falder gennem døren, tøjet det flyver
Mit og så dit

Dig og mig mellem lagener

Kroppe mod kroppe og læber mod læber
Nu er det slut
Du vender dig fra mig og mit hjerte flæber
Bliver jeg brugt ?

Dig og mig mellem lagener

Bukserne ligger i en bunke på gulvet
Trækker dem på
Kysser dig farvel, vor afsked er mumlet
Nu må jeg gå

*Dig og mig mellem lagener der hygger
får mit hjerte til at gøre så ondt
I mit hoved et forhold vi bygger
Selvom jeg ved det blir aldrig sundt*

Født i et farligt land

Tekst : Jonas Bolander

Musik : Magnus Elias Ernst Petersen

Født i et farligt land, du flygter med håb
Vokser i grå beton, drømme om fred
Hvad sagd' din far til dig, hvad sagd' din mor
udenfor skolegang, I: der blev du skolet :I

Kan du forklare mig, hvem skyldes din synd
Afmagt er ikke nok, tænk dog lidt selv
Agtsondt du dræber ham, her kommer straf
Du som selv bad om det I: stop med at råbe :I

Verden er fyldt med vold, hvor så du den sidst?
Fængslede mennesker, sælger sin tid
Gud har ik' tid til dig, hvad vil du tro
Var det usmageligt, I: at du blev udvist :I

Mit liv er fyldt med had, hvor bygger jeg bro?
Verdens foragt for folk, stammer fra os
Danmark er uden ret, fremmed fra skyld
Var det usmageligt, I: det jeg har skrevet :I

Vold findes kun i os, den findes i magt
Ingen fortjener at, sendes i død
Tænk på hans fortids kamp, hvor kom han fra
Alle er skabt af fejl, I: der findes håbet :I